

# SOEDAN

## HET KONINKRIJK VAN DE ZWARTE FARAO'S

Maximum 10 deelnemers

**REISDUUR** 10 dagen / 8 nachten

**INBEGREPEN** Internationale vluchten naar Khartoum en terug • Lokaal transport in comfortabele jeeps en bus • Alle overnachtingen in de vermelde hotels/kamp of gelijkwaardig op basis van een tweepersoonskamer • Maaltijden volgens het programma (O=ontbijt, M=middagmaal, A=avondmaal) • Alle bezoeken, uitstappen en ingangsgelden zoals beschreven in het programma • Fooien voor gidsen en chauffeurs • Hobo reisleiding/beroepsfotograaf en lokale Engelssprekende gidsen • Twee voorbereidende avonden + 1 evaluatievergadering

AFREISDATA	PRIJS	TOESLAG SINGLE
31 januari 2019	€ 3.990	€ 530
30 januari 2020	€ 3.990	€ 530

Toeslag single enkel geldig voor in Khartoum – geen single mogelijk op andere locaties



### DAGINDELING SOEDAN

#### DAG 1 Brussel ► Khartoum

Met internationale lijnvluchten vliegen we naar de hoofdstad Khartoum.

#### DAG 2 Khartoum ► Karima O|M|A

We landen even na middernacht. Transfer naar het hotel Grand Holiday Villa (\*\*\*\*/\*\*\*\*) voor een deugdlozende nachtrust. We rijden noordwaarts door de westelijke woestijn en houden halt in de wadi Muqaddam met zijn vele acacia bomen. Daarna naar Merowee met onderweg een theestop in een 'chai house'. Aan de overkant van de rivier ligt Karima, aan de voet van de heilige berg Djebel Barkal. Overnachting in het Karima Nubian Rest House (nvt/nvt).

#### DAG 3 Karima ► Djebel Barkal ► Necropolis van El Kurru ► Karima O|M|A

De Djebel Barkal in Nubië werd in de oudheid als heilige berg beschouwd. De berg en de omliggende piramides, tempels en andere archeologische vindplaatsen waaronder Napata worden sinds 2003 vermeld op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Hoewel de Djebel Barkal maar 98 meter hoog is, steekt deze tafelberg uit boven de vlakke Nijlvallei. De berg diende in vroegere tijden als navigatiepunt voor handelaars tussen Centraal-Afrika, Arabië en Egypte. Rond de Djebel Barkal bevinden zich ruïnes van minstens 13 tempels en drie paleizen. De berg had een belangrijke religieuze betekenis voor de oude Egyptenaren, die geloofden dat de oppergod Amon op de berg woonde. De tempel voor Amon aan de voet van de berg was de belangrijkste Egyptische tempel in Nubië en het religieuze centrum van het Koesj-rijk. Na de lunch rijden we naar het dorp El Kurru waar we een van de necropolissen van de oude hoofdstad Napata bezoeken.

**REISDOCUMENTEN** internationaal paspoort en visum

**INENTINGEN** DTP, hepatitis A, BMR

**TIJDVERSCHIL** +2u

**KLIMAAT** woestijnklimaat

Het graf is beschilderd met beelden van de farao, de goden en veelkleurige hiëroglifische inscripties. We genieten van een mooie zonsopgang. Karima Nubian Rest House (nvt/nvt).

#### DAG 4 Karima ► Boottocht op de Nijl ► Nuri O|M|A

We bezoeken de markt van Karima waar we ons laten onderdompelen in het dagelijkse leven van de Soedanezen. We maken een boottocht op de Nijl en genieten van de mooie zandstranden en bewerkte akkers langs de rivier. We picknicken aan de dam van Merowee. Daarna bezoeken we de archeologische site van Nuri, een van de necropolissen van de Kushite-heersers. Taharqa, de vijfde koning van Napata, besloot om zijn piramide hier te bouwen in plaats van in El Kurru. Hij deed dat om religieuze redenen en ontdekte dat op bepaalde datums de locatie en oriëntatie van de piramide mooie effecten had van de zon, zoals de schaduw van Gebel Barkal. Overnachting in Merowee Land Resort (\*\*\*\*/\*\*\*\*).

#### DAG 5 Karima ► Oud Dongola ► Karima O|M|A

In de vroege morgen bezoeken we een authentieke markt en volgen de Nijl tot de archeologische site van Dongola. Het oude Dongola werd in de vijfde eeuw gesticht als een fort waar een stad werd rondgebouwd. Later met de komst van het christendom werd het de hoofdstad van Makurië en werden verschillende kerken gebouwd. We bezoeken de resten van de kerken met hun granieten zuilen. De bevolking leeft hier in kleine dorpen tussen de zandduinen en palmbomen. Sommige huizen zijn beschilderd met patronen van bloemen. Merowee Land Resort (\*\*\*\*/\*\*\*\*).

#### DAG 6 Karima ► Meroe O|M|A

We rijden door de Bayuda woestijn naar Meroe. Onderweg bezoeken we het klooster van Ghazali. De woestijn wordt gekenmerkt door zwarte basalten bergen waarvan de meeste gevormd zijn door vulkanische gesteenten. We ontmoeten de Bisharin nomaden die in familieverband leven, in kleine hutten gemaakt van gevlochten takken en altijd in de omgeving

van een van de weinige waterbronnen. Plots dagen op de top van een heuvel de meer dan 40 piramiden op van het koninklijke necropolis van Meroe. Sommige zijn uitstekend bewaard. Meroe Camp (nvt/nvt).

#### DAG 7 Meroe O|M|A

Voor de middag bezoeken we de Meroe piramiden. Elke piramide heeft zijn grafkapel waarvan de muren versierd zijn met bas-reliëfs die het leven weergeven van de koning. Na de middag bezoeken we een plaatselijke school en de ruïnes van de koninklijke stad. We genieten van een schitterende zonsopgang boven de piramides.

#### DAG 8 Meroe ► Mussawarat ► Es Sufra ► Naga ► Khartoum O|M

We rijden zuidwaarts. De site van Mussawarat is in een prachtige vallei gelegen en is een groot Merotic tempelcomplex dat dateert uit de 3de eeuw voor Christus. Daarna bezoeken we Naga een van de centra van het koninkrijk Meroe, dat diende als een brug tussen de mediterrane wereld en Afrika. De site heeft twee opmerkelijke tempels, één gewijd aan Amon en de andere aan Apedemak, die ook een Romeinse kiosk in de buurt heeft.

#### DAG 9 Khartoum ► Brussel O|M

We rijden naar Omdurman, de grootste stad van Soedan en de oude hoofdstad. In 1884 vestigde Mahdi zijn militair hoofdkwartier in het toenmalige dorp Omdurman. Onder de opvolger van Mahdi, Khalifa Abdallahi, werd Omdurman de hoofdstad van Soedan. De stad groeide snel. De Slag van Karari, die in 1898 nabij Omdurman plaatsvond, resulteerde in een verovering van de stad door het Anglo-Egyptisch leger van Lord Kitchener. Hoewel het grootste deel van de stad bij de strijd werd vernietigd, is het graf van Mahdi altijd bewaard gebleven. Het voormalige verblijf van de Khalifa is nu een museum. We bezoeken de markt en daarna het nationale museum. Voor middernacht worden we naar de luchthaven gebracht voor onze vlucht naar Brussel.

#### DAG 10 Brussel Aankomst in Brussels Airport.